



50 jaar THOR

De echte 50ste verjaardag van THOR komt er aan! April 1962. Zo lang is het geleden dat THOR werd opgericht. 50 jaar, 't is niets en 't is heel wat. In 't beste geval de helft van een mensenleven. Tegen de 20 miljard jaar van ons heelal is 't niets, tegen de 5000 jaar van een olijfbom is 't ook niets en onze 700 jaar oude maagdentoren vind het ook al niets om mee te stoefen. Maar wij, kleine Thorianen, wij mogen er best trots op zijn...

50 jaar. Wij hebben ons al afgevraagd hoeveel zwembaden zweet er in al die jaren al zijn vol gezweet, hoeveel blaren rek en brug al op hun kerfstok hebben en hoeveel stramme spieren er ei-zo-na met een doffe 'ping' de brui aan hebben gegeven, maar ook hoeveel infarcten er op die jaren werden vermeden, hoeveel zenuwzinkingen en artroses, hoeveel

spataderen en vaatziektes? 50 jaar en voor sommigen onder ons lijkt het net gisteren. De oprichting van THOR gebeurde in april. Het moest april zijn, dat begrijpt u wel, de maand van de vis, van de eerste zwaluw, de eerste nachtegaal, het eerste kikkerdril, de eerste pinksterbloem en van de eerste (en laatste) Zichemse turnclub. Kortom: de maand van 'het nieuwe', van 't kriebelen van het bloed, van 'wa gen we na es doen?' en van 'allé verouët!'.

Hoe komt er nu iemand op het idee om een turnclub te stichten? Een eerste vereiste is zonder twijfel dat je Frans Van Attenhoven moet heten, een tweede het 'Groot Wiel' (een vijvertje in het Zichemse broek) en ten derde een wat lui uitgevallen zomer het jaar voordien. Frans moet zich daar aan de luie waterboorden een malheur hebben verveeld; zo van: 'en zie mij hier begot nu toch eens liggen met al da joenk geweld hier vanbinnen!'. Hij werd er gek van. Dat daar vodden van moesten komen, was van meet af aan al duidelijk. Toen er nog een paar overzomerde Demerboorders bleken te zijn, was het hek van de dam. Met de beroemde uitspraak: 'As we na es te naiste jour of dou zoeë al oemtrent, nen turnkring stichtte?' luidde Frans een nog altijd dierend feestelijk tijdperk in.

Die mannen van het eerste uur waren:

- Justin Breugelmans, Voorzitter
- Frans Peeters, Schatbewaarder
- René Van Diest, Secretaris
- August Mennes, Proost
- Frans Van Attenhoven, Trainer
- Johny Peeters
- Paul Weckx
- Roger Counotte

Dit groepje startte al meteen met een jongensafdeling vanaf 10 jaar en een herenafdeling vanaf 15 jaar, alles samen zo'n 30 man. De meisjesafdeling startte het jaar daarop met twee groepen, ingedeeld volgens dezelfde categorieën.



'Rotstekening' uit de beginjaren van THOR

Dansconventie Diest

Op 4 maart dansten een aantal leden van de kerngroep dans de pannen van het dak!

Met z'n allen trokken ze naar een dansconventie te Diest om er samen een ganse dag hun beste beentje voor te zetten. Onze dames waren zeer enthousiast, want niet alleen de lessen waren super, maar ook de choreografen. Niemand minder dan Anne-Alicia Sklias, Gianni Grot, Noi Pakon en Roy Julen van So You Think You Can Dance waren aanwezig! Het was een dag om niet te vergeten. Met een brede lach op hun gezicht (en wat stramme spieren) gingen ze naar huis. Voor herhaling vatbaar!

Belangrijke data

- 31 maart: laatste dag afhalen tombola
- 31 maart: Vlaams Kampioenschap AGH
- **21 april: THOR-Fuif**
- 21 april: Vlaams Kampioenschap TRA
- 21 april: Belgisch Kampioenschap AGH
- 19 mei: Vlaams Kampioenschap AGD
- **23 juni: Jeugdturnshow**
- **24 juni: Spel Zonder Grenzen**
- 24 juni: Einde Seizoen

On-Thoriaans gedrag

De laatste tijd krijgen we binnen onze vereniging steeds meer meldingen binnen van zaken die echt niet door de beugel kunnen. Dit gaat van plagerijen in de kleedkamer (wegstoppen van allerlei zaken) tot effectieve beschadigingen (gieten van frisdrank in elkaars schoenen) en zelfs persoonlijke spullen die verdwenen zijn. We vragen dan ook aan de leden dat zij dure persoonlijke spullen thuis laten of eventueel aan hun trainers ter bewaring geven gedurende de training. GSM's kunnen op de vensterbank van het trainerslokaal worden gelegd.

Ook de trainers zijn hiervan op de hoogte gesteld en zullen hier nauwlettend op toezien! Wij rekenen dan ook op het gezond verstand van ieder van onze leden om zoveel mogelijk dure spullen thuis te laten!

Wij kunnen niet tolereren dat enkele individuen onze goede naam te grabbel gooien, zeker niet in dit feestelijke jaar!

Verloren voorwerpen

Na een aantal maanden turnen is de verzameling verloren voorwerpen al erg groot! Als je iets hebt laten liggen in de kleedkamers of de turnzaal, kijk dan eens in de mand met verloren voorwerpen naast de drankautomaat. Onze verzameling bevat sokken, sjaals, mutsen, broeken, turnbroeken, t-shirts, pulls, schoenen, jassen, rugzakken,... Je kan het niet bedenken of we hebben het!

Kom op tegen kanker

Tony Sprengers, vader van Jens en Niels uit de kerngroep jongens besliste om mee te doen met de actie 'de 1000 km van Kom op tegen kanker'. De sportieve prestatie is één luik van de 1000 kilometer, het inzamelen van geld voor wetenschappelijk kankeronderzoek is het uiteindelijke doel. Hij zal proberen om 5000 euro in te zamelen. Hij verkoopt kookboekjes van Kom Op Tegen Kanker. "t Zoet Boekske" Eenvoudige gerechten met fruit in samenwerking met Felix Alen. (Zo'n boekje kost 5 euro) Ook een glas van Kom Op Tegen Kanker met een kaars in kan je kopen, aan de prijs van 7 euro per stuk. Je kan ook een gift doen via een storting op IBAN rekening nummer BE14 7331 9999 9983, op naam van de Vlaamse Liga Tegen Kanker, Koningsstraat 217, 1210 Brussel) met mededeling : "170-056-935 gift". Met die mededeling weten zij dat het voor zijn actie is.

Wil je meer informatie? In het trainerslokaal liggen er briefjes met de volledige uitleg. Je kan Tony ook een mail sturen voor meer informatie op: tony.sprengers@telenet.be

De THOR-fuif

Om onze 50ste verjaardag gepast te vieren, organiseren wij op 21 april een fuif in zaal 'De Heren van Zichem'. Indien u een kaart in voorverkoop wenst, kan u zich steeds richten tot uw trainer.

In de namiddag is er een kinderfuif gepland. Van 14u tot 18u kunnen onze jongste leden komen fuiven. En voor één keertje is het 'ouders gratis'!

50 JAAR THOR FUIF
21 april vanaf 21u00
VVK: € 2
Kassa: € 3
zaal De Heren van Zichem
muziek Discobar Smash
met kinderfuif €1 van 14u00 tot 18u00
V.U.: THOR vzw, oranjestraat 14, Zichem